

Evangelie & Moslims

Leven vanuit hoop in Christus. Beleidsplan 2026 – 2029

Leven vanuit hoop

De bekoring voor de islam in Europa lijkt te zijn bekoeld. Sinds de Romantiek had de islam iets aantrekkelijks voor veel mensen in Europa. In een tijd van secularisatie waren moslims welkom om de waarde van de christelijke traditie ter discussie te stellen. Tegelijkertijd was er vaak sprake van een superioriteitsgevoel. De verwachting was dat moslims zich zouden aanpassen aan de seculiere westerse cultuur, maar rond de millenniumwisseling werd duidelijk dat dit veel minder gebeurde dan men had gedacht. Dat veroorzaakte een geleidelijke omslag in de houding tegenover de islam. Vandaag is het huis van Europa kwetsbaar geworden in een wereld van competerende grootmachten. Gevoelens van angst en boosheid over het verlies van zekerheden veroorzaken verdeeldheid en polarisatie in de samenleving. Bij een deel van de bevolking heerst het gevoel dat de Nederlandse samenleving ontregeld dreigt te worden door asielzoekers, migranten en moslims. De invloed van de christelijke traditie is ook veel kleiner dan eeuwenlang het geval was. Lange tijd schonk de kerk weinig aandacht aan moslims en de islam. Vandaag zijn veel christenen bezorgd vanwege de afnemende betekenis van de kerk en de groeiende invloed van de islam. Welke houding past christenen in deze verdeelde samenleving?

De apostel Petrus schrijft zijn eerste brief vanuit een heel kwetsbare situatie voor de jonge kerk. Toch wordt zijn brief gekenmerkt door het woord *hoop*. Christus heeft met zijn kruisdood de macht van zonde en kwaad verbroken. Zijn opstanding uit de dood is de belofte van nieuw leven voor ieder die in Hem gelooft. Petrus roept christenen op om zelf een levend bewijs te zijn van hoop, door vanuit de opstanding van Christus te leven en vrijmoedig als getuigen van die hoop naar buiten te treden. Bij het leven vanuit die hoop hoort ook heiligheid, vrede, verdraagzaamheid, liefde, dienstbaarheid, bereidheid te lijden en nederigheid. Die woorden kenmerken zijn brief. Deze woorden mogen onze houding kenmerken wanneer we als christenen in de wereld staan en moslims ontmoeten. Wanneer moslims in onze samenleving de oproep laten klinken om de sjarie'a van Mohammed te volgen, mogen wij het geweldige nieuws delen van het leven vanuit de hoop door de opstanding van Jezus Christus.

Onze achtergrond

Stichting Evangelie & Moslims is opgericht in 1978 als een samenwerkingsverband van kerken uit de Reformatorische traditie om de plaatselijke kerkelijke gemeenten te ondersteunen in hun missionaire roeping naar moslims in Nederland. Het bestuur van Evangelie & Moslims wordt gevormd door de participanten van de samenwerkende kerken en kerkelijke organisaties: de missionaire organisaties GZB en IZB (vanuit de Protestantse Kerk), de CGK (Christelijke Gereformeerde Kerken) en de NGK (Nederlandse Gereformeerde Kerken). Waar mogelijk werken we ook samen met andere kerken van de reformatie en met individuele christenen, plaatselijke kerken en christelijke organisaties die onze visie delen.

We zijn geworteld in de gereformeerde traditie (onze statuten verwijzen naar de reformatorische belijdenisgeschriften) en we weten ons verbonden met een brede evangelicale traditie van de wereldkerk. De kern daarvan is, dat we geloven dat God door de Heilige Geest mensen roept om in woord en daad getuige van Christus te zijn als onze enige Redder en Heer, naar alle mensen en dus ook naar moslims. Leidraad daarbij is de Bijbel. Ons werk is erop gericht om plaatselijke christelijke gemeenten te ondersteunen om het evangelie uit te dragen naar moslims en een thuis te zijn voor hen die vanuit die achtergrond tot geloof in Christus komen.

Onze visie

Jezus Christus is het Licht dat de wereld leven geeft (Johannes 8:12vv). We geloven dat we als volgelingen van Hem geroepen zijn dat licht te verspreiden met onze woorden en daden. Evangelie & Moslims gelooft dat God ook medelanders met een moslimachtergrond op het oog heeft en dat de Heilige Geest in hun leven werken wil wanneer wij getuigen van Jezus zijn. We verlangen ernaar dat iedere moslim in ons land Jezus leert kennen en volgen als Redder en Heer en dat iedere christelijke gemeente voor hen een thuis biedt. Daaraan willen we als missionaire organisatie bijdragen. Samen met gelovigen van moslimachtergrond willen we Jezus grootmaken en volgen.

Onze missie

Evangelie & Moslims inspireert en ondersteunt christenen om aan moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus is. We helpen kerken om moslims gastvrij uit te nodigen kennis te maken met het evangelie. We ondersteunen hen die tot geloof komen om Jezus te volgen als Redder en Heer en getuige van Hem te zijn.

We zijn afhankelijk van de leiding en hulp van de Heilige Geest en van de steun van kerken en individuele christenen in voorbede, medewerking en financiële ondersteuning.

Het werk van Evangelie & Moslims

Ons werk omvat de volgende drie aandachtsgebieden:

1. **Inspiratie & toerusting:** We helpen christenen en kerken te ontdekken voor welke missie onder moslims God hen roept, we rusten hen toe voor de ontmoeting met moslims en bieden trainingen aan voor diverse missionaire werkvormen.
2. **Missionair werk:** We ondersteunen en begeleiden christenen en kerken om moslims te ontmoeten en daarbij het licht van Christus te laten schijnen. Onze missionair werkers kunnen kerken ter plaatse helpen en we hebben werkvormen en materialen ontwikkeld die we ter beschikking stellen.
3. **Ondersteuning nieuwe gelovigen:** We verbinden hen die van moslimachtergrond tot geloof komen, met christelijke gemeenten en moedigen hen aan en trainen hen om hun geloof te delen in de moslimgemeenschap.

We doen ons werk met een team waarin christenen uit de bestaande kerken en christenen van moslimachtergrond samenwerken.

1. Inspiratie en toerusting

Evangelie & Moslims helpt christenen en kerken ontdekken voor welke missie onder moslims God hen roept. We rusten christenen toe voor de ontmoeting met moslims en bieden trainingen aan voor diverse missionaire werkvormen. Bij ons werk zijn we erop gericht de plaatselijke kerkelijke gemeenten waarmee we verbonden zijn te versterken.

Terwijl er in de hartlanden van de islam miljoenen moslims de islam verlaten, treedt een deel van de moslims in Nederland juist met meer zelfvertrouwen naar buiten. Met filmpjes op sociale media en met boeken en flyers op straat proberen ze Nederlandse christenen over te halen tot het islamitische geloof. Dat gaat meestal gepaard met een frontale aanval op de betrouwbaarheid van de Bijbel en de godheid en het kruis van Christus. Nederlandse christenen zijn daar relatief kwetsbaar voor omdat er de laatste decennia relatief weinig aandacht is geweest in de kerk voor apologetiek richting moslims. De snelle veranderingen in de kerken hebben tot veel onrust en verdeeldheid geleid waardoor velen hun vertrouwde kerkverband verlieten. In die context kunnen jonge gemeenteleden zich aangetrokken voelen tot een moslimgemeenschap wanneer die hen uitnodigt.

Evangelie & Moslims vraagt aandacht voor meer vaardigheden voor gemeenteleden om geloofsgesprekken te voeren met moslims. Aandacht voor apologetiek is in de geschiedenis van de kerk van belang gebleken en is dat ook vandaag. Evangelie & Moslims is blij om te zien dat steeds meer jonge christenen deze uitdaging oppakken en met creativiteit en vrijmoedigheid het gesprek zoeken met moslims. Dat wil Evangelie & Moslims versterken en verbreden door middel van haar toerustingsaanbod. Daarnaast wil Evangelie & Moslims kerken en gezinnen helpen weerbaar te zijn om te voorkomen dat leden overgaan naar de moslimgemeenschap. Evangelie & Moslims wil in de beleidsperiode aandacht vragen voor dit thema van Islam in Huis, integraal verweven in het toerustingsaanbod.

Toerustingsaanbod

- In 2028 hopen we ons 50-jarig jubileum te vieren en willen daar ruim aandacht aan geven met een grote feestelijke viering.
- De website <https://evangelie-moslims.nl/> wordt ingezet voor aanbod van toerustingslectuur en werkmateriaal en voor online toerusting van gemeenteleden, met filmpjes, podcasts, antwoorden op veelgestelde vragen. Dit aanbod wordt via sociale media, nieuwsbrieven en het blad Oriëntatie bekend gemaakt.
- Met een divers cursusaanbod (zowel offline, online, in het land en centraal op ons kantoor) proberen we gemeenteleden toe te rusten voor de ontmoeting met moslims en hen concrete handvatten aan te reiken voor missionair werk.
- Daarnaast zijn er thema-toerustingsdagen voor bepaalde groepen: Vrouwenwerk (Naïma-vrouwendag jaarlijks in maart), pionierswerk (jaarlijks begin september), kinder- en tienerwerk (2-jaarlijks in oktober, samen met stichting Gave).
- Met het project E&M-City Mission komen toerusting en begeleiding van pionieren onder één accolade bij elkaar om zo kerken in de steden met een integraal aanbod te kunnen dienen. Daarbij is ook aparte aandacht voor de toerusting van christenjongeren.
- We blijven graag bereid om op uitnodiging in een gemeente te spreken. We zien dit als een kans om ons werk breed bekendheid te geven en veel gemeenteleden toe te rusten.
- Viermaal per jaar verspreiden we het kwartaalblad Oriëntatie met achtergrondartikelen en praktijkverhalen uit het werk van Evangelie & Moslims.
- We verzorgen bijdragen aan landelijke christelijke media vanuit onze expertise over de islam.

Personele invulling

Er is meer werk op het gebied van *Inspiratie en toerusting* dan de huidige medewerkers kunnen oppakken. Uitbreiding is wenselijk, zo mogelijk door de werving van meer vrijwilligers.

2. Missionair werk

Evangelie & Moslims ondersteunt christenen en begeleidt kerken en pioniersplekken om vrijmoedig het licht van Christus te laten schijnen in de ontmoeting met moslims. Evangelie & Moslims wil christenen graag helpen met **mensen, methoden, middelen** en **missionaire samenkomsten** om over de kloof van culturele en religieuze verschillen de brug naar moslims te slaan. Evangelie & Moslims helpt kerken om in hun omgeving gericht te investeren in missionair werk onder migranten en vluchtelingen met een moslimachtergrond.

Missionaire gemeenschapsvorming

Onder moslims met een asielverleden is er nog steeds grote openheid voor het evangelie. Ook is er bereidwilligheid onder christenen om te investeren in missionaire gemeenschapsvorming die specifiek op hen gericht is. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen jaren gemerkt dat de fase van kerkvorming en het groeien naar een stabiele gemeente veel vraagt. Visie en ondersteuning van moedergemeenten en een stabiel team dat gericht is op de doelgroep. Ondertussen is er in de kerken van onze achterban veel beweging. Sommige kerken sluiten of zoeken samenwerking met anderen en veel gemeenteleden oriënteren zich op een andere gemeente. Evangelie & Moslims probeert waar mogelijk deze twee bewegingen bij elkaar te brengen zodat er nieuwe stabiele gemeenten ontstaan waar goede aandacht is voor moslimmigranten. Steeds meer gemeenteleden hebben een periode in het buitenland gewoond of hebben op het werk intensief te maken met andere culturen. Zij verwachten dat hun eigen gemeente daar meer mee doet en dat ze zich daar niet voor hoeven af te zonderen in een missionair project. Nieuwe gelovigen op hun beurt hebben behoefte aan een kerk waar ook hun kinderen zich op langere termijn thuis kunnen voelen.

Pionieren en interculturele kerken

Evangelie & Moslims is partner van het landelijk team Pionieren van de PKN en investeert in pioniersplekken en de ontwikkeling van missionaire gemeenschappen die vooral ook migranten met een moslimachtergrond welkom willen heten. Evangelie & Moslims ondersteunt een tiental pioniersplekken en is op meerdere plaatsen in gesprek met teams die zich richten op evangelisatie en gemeenschapsvorming voor moslims. Naar verwachting zal dit de komende paar jaar toenemen, mede vanwege de veranderingen in de bestaande kerken. Evangelie & Moslims heeft evangelisten in dienst die ter beschikking staan om het plaatselijke missionaire werk te ondersteunen met hun kennis van de taal en het geloof van moslimmigranten in ons land. Bij structurele wekelijkse inzet gaat Evangelie & Moslims detacheringsovereenkomsten aan met plaatselijke kerken of pioniersteams. Evangelie & Moslims werkt samen met ICP (Intercultural Church Plants) om het leiderschap toe te rusten om rekening te houden met moslims.

Marokkanen en Turken

Niet overal en niet voor iedere etnische groep is het mogelijk om overal een pioniersplek te beginnen of wekelijkse samenkomsten te organiseren die sterk met hen rekening houden. Daarom blijven de evangelisten van Evangelie & Moslims samen met christenen van moslimachtergrond landelijk en regionaal missionaire samenkomsten aanbieden voor Marokkanen en Turken.

Met het project Lichtdragers zetten enkele medewerkers zich gericht in voor het missionaire werk onder Turkstaligen. Anders dan bij asielzoekers, verkennen de meeste Turkstaligen in ons land het christelijk geloof meestal liever via persoonlijke contacten dan via speciaal voor hen georganiseerde samenkomsten in hun eigen wijk of stad. Wat de Turken betreft zet Evangelie & Moslims met vier Turkstalige evangelisten de regionale samenkomsten en de ambulante begeleiding van zoekende moslims en van MBB's voort.

Wat de **Marokkaanse medelanders betreft** gaan we door met de landelijke samenkomsten voor Marokkaanse gelovigen en de werkgroep van het Marokkaanse Gezin. Vanuit het team dat hieraan leiding geeft, wordt ook contact onderhouden met belangstellende Marokkanen in Nederland.

Het draagvlak voor de opvang van **asielzoekers** in ons land is sterk verminderd. Breed in de politiek leeft er de wens de instroom te verminderen. Wij houden er rekening mee dat dit maar zeer ten dele lukt en dat het mogelijke bijeffect kan zijn dat er nog veel meer ongedocumenteerden in Nederland blijven en ook op de kerken een beroep doen voor opvang. Daarnaast is het mogelijk dat een nieuwe regering meer inzet een andere soort van opvang van asielzoekers. We zullen de ontwikkelingen volgen en samen met stichting Gave kerken motiveren om het evangelie te delen met asielzoekers.

Arabischtalige asielzoekers

Nog steeds ervaren we grote openheid voor het evangelie onder Arabischtalige asielzoekers en statushouders. We komen met hen in contact via het YouTube-kanaal van Samer Younan en proberen hen te verbinden met kerken en starten waar mogelijk missionaire samenkomsten die rekening houden met hun taal en achtergrond. Sinds de grote vluchtelingenstroom van 2015 is er veel veranderd in het Midden-Oosten. Dat kan betekenen dat er onder nieuw asielbeleid minder moslims uit Syrië en Irak komen. Er kan spanning ontstaan onder asielzoekers van wie de asielaanvraag wordt afgewezen of de verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

Afghanen, Iraniërs en Koerden

Alle drie deze migrantengroepen hebben een asielachtergrond en staan open voor het evangelie. Evangelie & Moslims helpt kerken naar deze groepen uit te reiken. Wat Afghanen betreft werken we samen met stichting Gave. Wat Iraniërs betreft is er al een groot netwerk van Iraanse kerken en samenkomsten en zijn er duizenden bekeerlingen lid van Nederlandse kerken. We zien met name de noodzaak voor meer werk onder Koerden. Onze Iraanse missionair medewerker ondersteunt kerken bij contact met deze groep en is beschikbaar voor detachering naar gemeenten.

Digitale media & lectuur

Het **Arabisch-Nederlandse YouTube-kanaal** en bijbehorende social media van Samer Younan willen we met hulp van een team van vrijwilligers en inzet van professionele videografen de komende jaren voortzetten. We zijn dankbaar voor het fonds een groot deel van de kosten daarvoor wil dragen. Daarnaast verspreidt Evangelie & Moslims het evangelie via diverse websites en sociale media. Tevens verspreidt Evangelie & Moslims Bijbels en Bijbelstudiematerialen in diverse talen.

Missionair kinderwerk en jongerenwerk

Evangelie & Moslims heeft methoden ontwikkeld voor missionair kinderwerk en jongerenwerk. Evangelie & Moslims biedt (samen met Gave) toerusting aan binnen een netwerk van kinder- en jongerenwerkers. Eind 2024 is er in samenwerking met Gave een project gestart om het pakket Wereldnieuws uit te breiden. Dit project verwachten we begin 2027 af te kunnen ronden. Begin 2026 willen we ook starten met een aanpassing van het werkpakket ROAD7, eveneens i.s.m. stichting Gave. Beide werkpakketten zijn niet alleen bedoeld voor missionaire projecten, maar ook voor kinder- en tienerwerk van pioniersplekken, ICF-gemeenten en andere missionaire gemeenschappen.

Naïma-vrouwenwerk.

Evangelie & Moslims houdt ook rekening met de meer gescheiden werelden van man en vrouw bij de meeste migranten en rust christenvrouwen toe met de Naïma-vrouwendagen. Er is een missionaire methode ontwikkeld voor het vrouwenwerk. Dit werkpakket zal in de beleidsperiode worden gedigitaliseerd en uitgebreid.

3. Ondersteuning nieuwe gelovigen

Voor veel mensen die uit een moslimachtergrond tot geloof komen, is het volgen van Jezus een eenzame weg. Evangelie & Moslims verbindt hen met een christelijke gemeente bij hen in de buurt en met andere gelovigen van dezelfde achtergrond. Tevens bieden we hen toerusting en ondersteuning om hun geloof te delen met anderen.

Moslims die tot geloof komen, hebben in Nederland behalve een andere religieuze achtergrond bijna altijd ook een andere culturele achtergrond. Dat maakt het niet eenvoudig om een thuis te vinden in een christelijke gemeente. Evangelie & Moslims helpt hen zoeken naar een gemeente in de buurt waar zij wonen, die in geloofsopbouw, pastoraat en diaconaat aandacht wil geven aan gemeentelieden met een moslimachtergrond die Jezus willen volgen. We vinden het belangrijk dat zij gedoopt worden in een plaatselijke gemeente en hopen dat hun getuigenis ook een bemoediging en leerproces is voor deze kerk.

Steeds meer traditionele kerken hebben inmiddels meerdere leden met moslimachtergrond. Krijgen ze een plek aan de marge, worden ze gekoesterd als exotische bijvangst, of krijgen ze een volwaardige en zichtbare plaats (ook in ambten en kerkelijke opleidingen)? Het laatste is nodig, niet alleen omdat de Bijbel de eenheid van de christenen over de grenzen van culturen heen benadrukt en de geloofwaardigheid van de kerk in een multiculturele samenleving in het geding is, maar ook omdat migranten van moslimachtergrond zo zien dat er toekomst is voor hen in de kerk.

Samenkomsten en ambulante discipelschap voor nieuwe gelovigen

Omdat christenen van moslimachtergrond in veel kerkelijke gemeenten nog de enige zijn of een heel kleine minderheid vormen, hebben velen van hen ook behoefte aan de ontmoeting met anderen die dezelfde religieuze en culturele achtergrond hebben. Evangelie & Moslims biedt met en via haar medewerkers, als aanvulling op wat plaatselijke kerken bieden, een 'familie-netwerk' van gelovigen van moslimachtergrond, en anderen die hun taal en cultuur kennen, die hen begrip en ondersteuning biedt in weg als volgelingen van Jezus (discipelschap). De medewerkers van Evangelie & Moslims bemoedigen deze gelovigen daarbij om getuige te zijn naar hun eigen familie, vrienden en anderen van dezelfde achtergrond. Hiervoor bezoeken de medewerkers nieuwe gelovigen en organiseert Evangelie & Moslims landelijke bijeenkomsten en conferenties.

Na 47 jaar toerusting van Evangelie & Moslims hebben steeds meer plaatselijke gemeenten zelf kennis en ervaring hebben in het omgaan met moslims en bekeerlingen van moslimachtergrond. Daar zijn we blij mee. Het aantal gelovigen van moslimachtergrond neemt echter nog steeds toe en daarmee de vragen van kerken aan Evangelie & Moslims om ambulante ondersteuning en een aanbod van verdiepingconferenties ten behoeve van het discipelschap van de nieuwe gelovigen.

Filippus-opleiding

Met de éénjarige Filippus-opleiding traint Evangelie & Moslims sinds 2019 christenen met een moslimachtergrond om samen met plaatselijke kerken als evangelist werkzaam te zijn onder mensen die dezelfde achtergrond hebben als zij. Evangelie & Moslims zet zich ervoor in dat de afgestudeerde studenten hiervoor aansluiting vinden bij kerken.

Personele invulling

We maken dankbaar gebruik van veel vrijwilligers bij de conferenties en landelijke samenkomsten. De huidige inzet van medewerkers voor ambulante ondersteuning op het gebied van discipelschap blijft nodig met indien mogelijk een uitbreiding om voldoende aandacht te kunnen geven aan Afghanen, Iraniërs en Koerden.

Voorwaarden om aan de doelstelling te kunnen werken

Personeelszaken

Evangelie & Moslims dient de kerken in Nederland met een team van medewerkers die met hun kennis en ervaring in de omgang met moslims de kerken ondersteunen in het missionaire werk. Evangelie & Moslims stimuleert kerken om zoveel mogelijk zelf het missionaire werk ter hand te nemen, maar wanneer dat nodig is, is Evangelie & Moslims bereid voor een aantal jaren de eigen evangelisten voor één of meerdere dagen per week te detacheren bij plaatselijke kerken.

Evangelie & Moslims verwacht van missionaire medewerkers dat zij ruime ervaring hebben met missionair werk onder de doelgroep en bij voorkeur ook enige tijd in het buitenland tussen moslims hebben gewoond indien zij zelf niet uit die wereld afkomstig zijn. Vanwege de aard van ons werk vinden we het belangrijk dat christenen van moslimachtergrond van de verschillende grote groepen migranten en vluchtelingen, deel uit maken van ons team. Ook in bredere zin is in ons werk de samenwerking met christenen van moslimachtergrond een essentieel onderdeel in alle facetten van het werk.

Evangelie & Moslims biedt medewerkers voor de landelijke kerntaken een arbeidscontract met salaris en pensioenopbouw en nodigt plaatselijke kerken en christenen uit om dit door structurele giften of meerjarige projectsteun financieel mogelijk te maken. Daarbij kan er soms eerder tot een aanstelling worden overgegaan wanneer een vriendenkring of fonds toezeit een medewerker voor meerdere jaren (gedeeltelijk) te ondersteunen. Daarnaast maakt Evangelie & Moslims dankbaar gebruik van vrijwilligers. We hopen in de beleidsperiode meer vrijwilligers te kunnen aanstellen en met een bescheiden uitbreiding van het aantal fte's aan vaste medewerkers het voorgenomen beleid te kunnen uitvoeren.

Bestuursstructuur en verbinding met de kerken

Stichting Evangelie & Moslims is in 1978 opgericht als een samenwerking van verschillende kerken om de plaatselijke kerkelijke gemeenten te ondersteunen in hun missionaire roeping naar moslims. Het bestuur van Evangelie & Moslims wordt gevormd door vertegenwoordigers van de participerende kerken en kerkelijke organisaties uit de gereformeerde traditie: de GZB en IZB (vanuit de PKN), de CGK (Christelijke Gereformeerde Kerken) en de NGK (Nederlandse Gereformeerde Kerken). Mochten de CGK onverhoopt uiteen gaan, dan proberen we met de afzonderlijke gemeenten contact te blijven onderhouden. We staan open voor uitbreiding van het aantal participanten in het bestuur door vertegenwoordiging van andere kerkverbanden.

De werkwijze van het bestuur en haar relatie met de participanten is beschreven in de statuten. De leiding over de uitvoering van het werk is door het bestuur gedelegeerd aan de directeur, zoals beschreven is in het governance document.

De kerkelijke inbedding van de stichting Evangelie & Moslims en de focus op de plaatselijke gemeente zijn voor ons van grote waarde, omdat we geloven dat de plaatselijke christelijke gemeenten de primaire opdracht hebben het evangelie in woord en daad uit te dragen. We werken zo mogelijk altijd samen met plaatselijke kerken bij plaatselijke en regionale activiteiten. Sinds 35 jaar is er jaarlijks of twee-jaarlijks overleg met de Contactgroep Islam van de Raad van Kerken Nederland.

Samenwerkingspartners

Sinds 2017 is Evangelie & Moslims betrokken bij de *leergemeenschap Pionieren* van de Protestantse kerk in Nederland. Deze betrokkenheid zetten we voort.

Evangelie & Moslims wil met *stichting Gave* de goede samenwerking voortzetten. Deze samenwerking gaat over:

- Het mobiliseren van gemeenten en zoeken van vrijwilligers bij nieuwe asielzoekerscentra of bij het verhuizen van asielzoekers die belangstelling hebben voor het evangelie.
- Het onderling afstemmen van ons beleid bij adviezen aan plaatselijke missionaire initiatieven, het aanstellen van evangelisten en het organiseren van conferenties.
- Het ontwikkelen van missionair kinder- en tienerwerkmateriaal en de training en inzet van kinderen en tienerwerkers.

Op meerdere plaatsen is Evangelie & Moslims in gesprek met teams die zich richten op evangelisatie en gemeenschapsvorming voor moslims. Vaak hebben deze teams ook contact met ICP. Evangelie & Moslims heeft een samenwerkingsovereenkomst met *ICP (Intercultural Church Plants)* gesloten om in de advisering en toerusting van teams samen te werken.

Evangelie & Moslims neemt sinds hun oprichting deel aan het overlegplatform *Loving and Serving Muslims* en *Kerk en Migrant*, waarin missionaire organisaties hun beleid met elkaar bespreken. Samen met deze organisaties worden ook landelijke toerustingsmomenten georganiseerd. De medewerkers onderhouden contact met vergelijkbare organisaties die werkzaam zijn in Amerika, België, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Spanje. We investeren tevens in goede relaties met de kerken in de landen waarmee moslims in ons land verbonden zijn en doen een beroep op hen voor de geloofsopbouw van christenen van moslimachtergrond in ons land.

Communicatie en fondsenwerving

De unieke waarde die Evangelie & Moslims toevoegt aan kerk en samenleving is de inhoudelijke kwaliteit en ervaring op het gebied van islam en de missionaire omgang met moslims. In deze beleidsperiode willen we deze kennis en ervaring beter en breder beschikbaar maken. Gezien de ontwikkelingen in de samenleving verwachten we dat er groeiende interesse zal zijn in informatie over de islam en omgang met moslims. Hen die van onze toerusting gebruikmaken, vragen we ook om ons werk financieel te steunen. We proberen het aantal mensen dat met ons meeleeft, meewerkt en ons steunt, substantieel uit te breiden. Ons streven is dat ons werk eraan bijdraagt dat zoveel mogelijk (protestantse) christenen betrokken raken bij de missie van de kerk om moslims te bereiken met het evangelie. We vragen gemeenteleden om daarvoor te bidden, te geven en daaraan mee te doen.

Waar mogelijk doen we een beroep op vermogensfondsen voor die delen van ons werk die zich lenen voor projectmatige ondersteuning. We streven ernaar zowel het percentage kosten eigen fondsen werving / totaal geworven baten als het percentage kosten beheer en administratie / totaal van de lasten niet boven de 10% te laten stijgen.

Administratie en facilitaire zaken

Op het terrein van de NEM huren wij kantoorruimte van waaruit twee medewerkers met hulp van vrijwilligers het werk van Evangelie & Moslims facilitair en administratief ondersteunen. Met hulp van vrijwilligers bieden we op deze locatie ook toerusting aan voor gemeenteleden en beheren we een bescheiden lectuur depot.

Begroting 2026 en raming 2027-2028

	Uitkomst 2024	Begroting 2025	Raming 2025	Begroting 2026	Raming 2027	Raming 2028
	€	€	€	€	€	€
BATEN						
Baten verbonden organisaties z.w.o.	174.501	129.500	126.470	128.000	130.000	130.000
Baten andere organisaties z.w.o.	92.177	81.000	83.192	96.116	92.500	118.925
Baten van particulieren	409.238	408.000	407.162	416.113	453.007	449.957
Baten voor dienstverlening	124.120	112.530	109.453	115.033	94.094	109.751
Totale baten	800.036	731.030	726.277	755.263	769.601	808.633
LASTEN						
Besteed aan doelstellingen						
Inspiratie & toerusting	127.350	141.930	138.425	150.432	158.103	171.272
Missionair werk						
- Missionair werk algemeen	72.454	30.626	28.062	28.776	32.589	35.029
-Missionaire projecten	100.142	126.209	130.070	158.673	148.488	162.685
-Vrouwenwerk	25.136	47.526	46.154	54.593	59.192	64.919
-Kinder- en Jongerenwerk	6.982	6.286	9.723	8.467	7.746	7.359
Ondersteuning nieuwe gelovigen						
-Algemeen	165.902	201.279	192.854	216.722	233.984	254.399
-Filippus-opleiding	47.236	49.067	45.671	44.419	41.599	45.549
Totaal	545.202	602.923	590.959	662.082	681.701	741.213
Werving baten						
Wervingskosten	61.715	57.954	55.394	81.105	63.691	76.433
Beheer en administratie						
Kosten beheer en administratie	49.797	66.352	63.561	69.183	72.860	80.000
Totale lasten	656.714	727.229	709.915	812.370	818.251	897.645
Saldo voor financiële baten en lasten	143.322	3.802	16.362	57.108-	48.651-	89.013-
Saldo financiële baten en lasten	3.129	3.622	3.232	3.592	3.792	4.001
Resultaat	140.193	180	13.130	60.700-	52.443-	93.014-
De bestemming van het resultaat:						
Continuïteitsreserve	140.193	180	13.130	60.700-	52.443-	93.014-
Overig besteedbaar vermogen	-	-	-	-	-	-
	140.193	180	13.130	60.700-	52.443-	93.014-
Balans per 31/12						
Continuïteitsreserve	348.192	348.372	361.322	300.622	248.179	155.165
Overige reserves	0	0	0	0	0	0
	348.192	348.372	361.322	300.622	248.179	155.165

Evangelie & Moslims

Postbus 2060 – 3800 CB Amersfoort

t. 033-4659290 | e. info@evangelie-moslims.nl

i. <https://evangelie-moslims.nl/>