

Gebedskalender Ramadan 2023

Bidden voor vastende moslims in Nederland van 23 maart t/m 20 april 2022

Moslims hebben als regel om in de islamitische maanmaand Ramadan van zonsopgang tot zonsondergang te vasten. Dit jaar is dat waarschijnlijk van 23 maart t/m 20 april. Voor veel moslims heeft de Ramadan iets feestelijks: een maand van intensief contact met elkaar, het aanhalen van familiebanden, samen eten en samen naar de moskee.

Er is al jarenlang de gewoonte dat christenen wereldwijd in deze maand voor moslims bidden. Evangelie & Moslims sluit hier graag bij aan en stimuleert christenen juist ook deze periode voor moslims in Nederland te bidden. Voor wie ook wil bidden voor moslims in het buitenland, verwijzen we naar de mooie gebedsgids die Frontiers hiervoor heeft gemaakt:

<https://www.frontiers.nl/30dagen/>



	Gebedspunten
23 maart	Vandaag begint voor moslims de maand Ramadan. Een maand waarin moslims meer bezig zijn met de inhoud van hun geloof en het zoeken van God. Ze geloven dat de hemel meer open is deze maand. Bid dat terwijl moslims God zoeken, de Heilige Geest hen op Jezus wijst.
24 maart	In Rotterdam wonen circa 50.000 inwoners met een Turkse achtergrond. Voor zover ons bekend zijn slechts enkelen van hen christen geworden. Bid dat de kleine Turkse christelijke gemeenschap mag groeien en een nieuwe start kan maken. Bid ook dat de kerken en christenen in Rotterdam zullen samenwerken om Turken in hun stad uit te nodigen kennis te maken met het evangelie. Bid ook voor het werk onder Arabischtaligen en Noord-Afrikanen vanuit het Kruispunt, dat er een groeiende geloofsgemeenschap mag ontstaan.
25 maart	Vanwege de burgeroorlog in Jemen zijn er de laatste paar jaar veel Jemenieten als asielzoeker naar Nederland gekomen. Dank God dat zij zo openstaan voor het evangelie en dat er meerderen tot geloof zijn gekomen en ook actief zijn in evangelisatie. Bid dat deze ontwikkeling zich breed doorzet onder Jemenieten in Nederland, in de diaspora en in Jemen. Bid dat gezinnen die op hun vlucht uit elkaar zijn gevallen, weer herenigd worden. Bid dat het moslimfamilieleden niet lukt vrouwen aan te zetten tot echtscheiding als hun man christen wordt.
26 maart	In Utrecht wonen in de wijken Kanaleneiland en Overvecht veel Marokkanen en andere migranten. Missionaire initiatieven van kerken weten wel veel vluchtelingen te bereiken. Bid dat de kerken en missionaire initiatieven ook de brug weten te slaan naar Marokkanen en Turken en dat deze mensen tot geloof komen en een nieuw geestelijk huis vinden.
27 maart	Sommige christenen hebben al jarenlang contact met moslimfamilies . Dank God voor deze contacten. Veel christenen zijn door jaren van secularisatie erg voorzichtig geworden om over Jezus te spreken. Bid om meer vrijmoedigheid, creativiteit en volharding voor deze christenen om getuige van Christus te kunnen zijn. Bid voor vrucht op het getuigenis.

Gebedskalender Ramadan 2023

28 maart	Bid dat meer Marokkanen Christus mogen leren kennen en in Hem hun ware identiteit in Gods ogen vinden. Bid voor de maandelijkse samenkomsten van 'Het Marokkaanse gezin' in Amersfoort. Eén van onze evangelisten is hier intensief bij betrokken. Bid dat de kleine gemeenschap van Marokkaanse christenen groeit in aantal, eenheid en geloof. Bid ook dat meer christenen uitreiken naar Marokkanen.
29 maart	Bid voor de predikanten, voorgangers, en kerkenraden van kerkelijke gemeenten in steden waar veel moslims wonen dat ze oog zullen hebben voor hun onbereikte moslimburen in de wijk rond hun kerk en daadwerkelijk stappen zetten om in contact met hen te komen en het evangelie te delen.
30 maart	De website isaruhallah.nl bevat getuigenissen van Nederlandse gelovigen met moslimachtergrond. Hier is ook een geloofscursus aan toegevoegd. Bid dat moslims deze cursus vinden en gaan volgen en dat God dit gebruikt dat ze tot geloof komen. Bid dat wij de effectieve manieren vinden om moslims voor deze cursus uit te nodigen. Bid dat de coaches hen goed begeleiden en kunnen verbinden met een plaatselijke christelijke gemeente.
31 maart	Veel Turken en Syriërs zijn in diepe rouw na de verwoestende effecten van de aardbeving op 6 februari. Laten we bidden voor hen die familie en vrienden zijn verloren, en zich machteloos voelen nu ze ver weg zijn terwijl hun volk zo lijdt. Bid dat christenen in Nederland om hen heen staan met de troost en hoop van Christus.
1 april	Volgelingen van Jezus met een moslimachtergrond worden vaak uitgesloten van hun familie en de gemeenschap waarin ze zijn geboren. In de meest extreme gevallen gaat het om fysieke dreigementen. De druk is groot om weer mee te doen met islamitische gewoonten en rituelen en het christelijke geloof niet openlijk te belijden. Bid dat deze nieuwe gelovigen aansluiting bij hun nieuwe familie in Christus mogen vinden, maar ook de kracht ontvangen om in liefde en waarheid met hun oude gemeenschap om te blijven gaan.
2 april	De Filippus-opleiding voor evangelisten is een intensieve en praktische toerusting van één jaar voor christenen met een moslimachtergrond. Dank voor de 37 studenten die de afgelopen 3 jaar afstudeerden en bid dat ze samen met kerken moslims kunnen bereiken. Bid voor de 8 studenten die dit jaar deze opleiding van Evangelie & Moslims volgen, dat ze de studie volhouden naast hun andere verantwoordelijkheden. Bid dat ze de lessen kunnen vertalen naar hun eigen leefsituatie en samen met kerken een krachtig getuigenis kunnen geven.
3 april	Dank God voor de Arabisch-Nederlandse samenkomsten die in de laatste paar jaar zijn ontstaan. Bijzonder vragen we uw gebed voor samenkomsten in Amersfoort, Apeldoorn, Eindhoven, Ede, Goes, Kampen, Krimpen a/d IJssel, Leerdam, Rotterdam, Utrecht en Zeist . Bid dat moslims de vrijmoedigheid vinden om er naar toe te gaan of mee te doen met digitale Bijbelstudies en dat God zich zo aan hen openbaart.

Gebedskalender Ramadan 2023

4 april	Bid voor mensen met een christelijke achtergrond die een liefdesrelatie zijn aangegaan met een moslim en soms ook zelf zijn overgegaan tot de islam. Bid voor hen en hun familie. Bid dat Christus hen de kracht en wijsheid geeft om keuzes te maken overeenkomstig zijn wil die soms tegen hun gevoel in zullen gaan.
5 april	Naast de Turken die als gastarbeiders naar Nederland zijn gekomen, komen er de laatste vier jaar ook Turken als vluchteling omdat ze in Turkije beschuldigd worden Gülen-aanhanger te zijn. Meestal krijgen ze snel asiel en staan ze open voor contact met christenen, tegelijk staan deze meestal hoogopgeleide mensen vaak wel kritisch tegenover het christelijke geloof.
6 april	Bid voor het kinderwerk en jongerenwerk waar ook moslimkinderen en -jongeren bereikt worden. Bid dat de kinderwerkers en jongerenwerkers, die met programma's van Evangelie & Moslims werken hulp en kracht ontvangen van de Heilige Geest. Bid dat er goed contact ontstaat met de ouders en dat kinderen en jongeren diep in hun hart overtuigd worden van wat zij vanuit de Bijbel over God leren.
7 april	Bid om wijsheid voor christenpolitici (op gemeente- of provinciaal niveau, in Den Haag of Brussel) die meebeslissen over asielbeleid, integratie, moskeebouw, etc. Ernstige oorlogen bedreigen de stabiliteit, miljoenen vluchtelingen zoeken een veilig heenkomen en duizenden proberen Nederland te bereiken. Bid dat moslims en anderen zien dat christenen opkomen voor gerechtigheid.
8 april	Bid dat kerken meer doen om gemeenteleden toe te rusten om een goed getuige van Jezus te zijn wanneer ze in de buurt, op school of op hun werk moslims ontmoeten. Bid dat de medewerkers van Evangelie & Moslims met hun (online) toerustingscursussen gemeenteleden kunnen motiveren.
9 april	Langzaam maar zeker groeit er een nieuwe generatie op. Kinderen van bekeerlingen die christelijk opgevoed worden. Bid dat deze kinderen en jongeren ook tot persoonlijk geloof komen en Jezus volgen. Bid dat kinderwerkers en jongerenwerkers deze nieuwe generatie jongeren goed kan begeleiden in hun zoektocht en/of groei in Christus.
10 april	In Twente wonen circa 25.000 Turkstaligen van wie naast een groep Syrisch-Orthodoxen de meesten moslim zijn. In samenwerking met twee kerken organiseert Evangelie & Moslims in Almelo een taalcafé en activiteiten om met name ook Turkstalige moslims te bereiken. Bid dat mensen (blijven) komen en iets van de liefde van Christus mogen proeven.
11 april	De afgelopen jaren zijn er steeds meer Afghanen tot geloof gekomen, ook in Nederland. Bid dat de gelovigen vrijmoedig van hun geloof blijven getuigen. Velen van hen zijn
12 april	Bid voor de taalcafé's en andere diaconale programma's (zoals maatjes-projecten, hulp bij het vinden van werk of beginnen van een bedrijf, kleding-/voedselbanken) die door christenen in verschillende plaatsen zijn opgezet voor asielzoekers en statushouders. Bid dat de contactmomenten openingen bieden om het evangelie te delen met nieuwkomers.

Gebedskalender Ramadan 2023

13 april	Bid voor de inmiddels duizenden asielzoekers die tijdens hun procedure werden afgewezen door de IND en nu zonder verblijfsvergunning en regulier inkomen proberen te overleven in Nederland. Bidt voor uitkomst en nieuw perspectief op een plaats om te wonen en te werken. Bidt dat christenen die terug moeten, door God gebruikt worden om in hun eigen land te getuigen van hun geloof. Bid dat ze Gods bescherming en leiding daarbij mogen ervaren.
14 april	Bid voor al de moskeeën die Evangelie & Moslims in het afgelopen jaar bezocht heeft met groepen studenten. Bid dat de gesprekken die hebben plaats gevonden vrucht mogen dragen en moslims zullen aanmoedigen om op zoek te gaan naar een God die van ze houdt en naar ze luistert.
15 april	Onze medewerker Samer Younan heeft een YouTube kanaal . Door dit kanaal waar getuigenissen, liederen en woordverkondigingen op staan worden duizenden Arabische mensen bereikt in Nederland en België. Dank God voor hen die de afgelopen jaren hierdoor tot geloof kwamen of werden opgebouwd in hun geloof. Bid dat Samer en zijn team de kracht en inspiratie houden om wekelijks nieuwe filmpjes te plaatsen en dat de algoritmes van dit medium geen belemmering vormen om nog veel meer Arabischtaligen te bereiken.
16 april	Dank en bid voor de Turkse samenkomsten in Amersfoort en Almelo, en voor het missionaire werk in Rotterdam, Den Haag, Leerdam, Deventer en Zwolle . Ondanks dat er heel veel Turken wonen in deze steden, zijn er weinig Turkse bekeerlingen. Bid voor gelovigen met een Turkse achtergrond dat ze de moed zullen hebben om in hun eigen gemeenschap te getuigen en dat de Heilige Geest hen daarbij leidt. Bid ook voor meer bekendheid. Veel Turken die door een zoektocht gaan weten niet dat er ook andere Turkse christenen zijn.
17 april	Bidt voor de Rabita-conferentie van 28 april t/m 1 mei die Evangelie & Moslims organiseert voor Arabischtaligen en Noord-Afrikanen. Bid dat er velen zullen komen en dat de vrede van Christus zal heersen. Bid dat de mensen die nog zoekend zijn, tot geloof komen en zij die al gedoopt zijn groeien in hun geloof.
18 april	De nacht van 18-19 april wordt de Lailat al Qadr (Arabisch), Kadir gecesi (Turks) ofwel Nacht van de beslissing genoemd. Het is voor moslims de heiligste nacht van het jaar omdat in deze nacht het eerste deel van de Koran zou zijn gegeven aan Mohammed. Moslims vestigen hun hoop op deze nacht omdat ze geloven dat alle gebeden deze nacht in het bijzonder verhoord zullen worden. Bid dat moslims die deze nacht bidden, mogen ontdekken dat Jezus de weg, de waarheid en het leven waardoor ze bevrijd worden van onzekerheid of angst en vrede bij God kunnen vinden.
19 april	We mogen God danken voor de openheid onder veel Iraniërs voor het evangelie en de duizenden die de laatste 20 jaar gedoopt zijn. Bid dat zij volharden in het geloof en dat hun kinderen ook tot geloof komen. Bid dat ze ondanks bittere ervaringen in hun moslimverleden trouw meeleven in een christelijke gemeente en niet worden meegesleept door de secularisatie.

Gebedskalender Ramadan 2023

<p>20 april</p>	<p>Bid voor de medewerkers van stichting Evangelie & Moslims dat zij de wijsheid, kracht en de middelen ontvangen om goede getuigen naar moslims te zijn, ook als zij met verachting, bedreiging of vervloekingen te maken krijgen. Bid dat zij inspiratie ontvangen om andere christenen toe te rusten en wijsheid en genade om nieuwe gelovigen pastoraal bij te staan. Bid voor ondersteuning vanuit de kerken voor het werk van Evangelie & Moslims.</p>
<p>21 april</p>	<p>Vandaag begint het Suikerfeest waarmee de maand Ramadan wordt afgesloten. Bid voor de moslims die geen rust hebben gevonden, dat ze tot Jezus komen Die zei: "Kom naar Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal jullie rust geven".</p> <p>Het Suikerfeest duurt 3 dagen, maar we hopen dat u het hele jaar door blijft bidden voor moslims!</p> <p>Wilt u op de hoogte blijven van ons werk, meld u dan aan voor ons blad Oriëntatie dat 4x per jaar verschijnt.</p> <p>https://evangelie-moslims.nl</p> <div data-bbox="1031 533 1401 981"></div> <div data-bbox="1031 987 1401 1350"></div>