

## Conferenties voor ex-moslims

Geloofsopbouw voor christenen van moslimachtergrond.

Streefbedrag € 40.000,-

### Een jaarlijkse oase voor gelovigen

Ieder jaar organiseert de stichting Evangelie & Moslims conferenties voor ex-moslims (christenen van moslimachtergrond). Enkele honderden nieuwe gelovigen bezoeken jaarlijks deze conferenties. Het is voor hen een plaats waar ze ervaringen uitwisselen, God danken voor wat Hij in hun leven gedaan heeft, onderwijs ontvangen uit Gods woord en met en voor elkaar bidden. Vaak zijn ze de enige in hun kerk met moslim-achtergrond. Dat is niet makkelijk. Deze conferenties zijn voor hen als een oase in de weg door de woestijn. Vanwege de coronapandemie hebben we de twee grotere conferenties dit jaar opgedeeld in vier kleinere conferenties om toch zo veilig mogelijk iets voor deze groep te kunnen organiseren.



*"Ik bezoek deze conferenties al 10 jaar.  
Geweldig onderwijs, prachtige liederen en muziek.  
En, niet in de laatste plaats, veel tijd voor de ontmoeting met elkaar."  
(Deelnemer Arabische conferentie)*

### Sprekers uit de Arabische wereld en Turkije

Bij de conferentie voor Arabischtaligen (de zgn. Rabita-conferentie), de conferentie voor Jemenieten en de conferentie voor Noord-Afrikanen komen de sprekers uit het Midden-Oosten of Noord-Afrika. Bij de Turkse conferentie komen de sprekers uit Turkije. Het gaat om voorgangers met jarenlange ervaring als voorganger en in het missionaire werk onder moslims. Omdat zij de taal van de bezoekers spreken en vanuit dezelfde cultuur komen, weten ze het hart van de deelnemers te raken. Sommigen hebben nog geen echte stap in geloof gezet om de Jezus te volgen en we bidden dat er dit jaar opnieuw deelnemers zijn die tot geloof komen of groeien in hun geloof.

## Missionaire projecten 2023

### Waarom Evangelie & Moslims deze conferenties organiseert

-Veel christenen met moslimachtergrond hebben te maken met verstoting door hun familie en vrienden. Tijdens deze conferenties leren ze hoe ze met afwijzing en verlies kunnen omgaan en hoe ze getuige kunnen zijn naar hun familie.

-Veel christenen met moslimachtergrond zijn als migrant en bekeerling dubbel eenzaam. Voor een plaatselijke kerk is het niet eenvoudig een thuis te bieden. Tijdens deze conferenties ontdekken ze dat ze niet alleen zijn, maar deel van een groter netwerk met toekomst. Dat is een bemoediging om het vol te houden.

-Christenen van moslimachtergrond hebben net als ieder christen de behoefte om in de taal van hun eigen hart samen te kunnen zingen, bidden en Bijbel te lezen. Dat is vaak niet mogelijk in hun eigen kerk, maar juist wel tijdens deze conferenties.

*“Toen ik tot geloof kwam dacht ik het eerste jaar dat ik de enige was.*

*Ik voelde me erg onzeker. Heb ik de goede weg gekozen?*

*Op de conferentie ontdekte ik dat er veel meer waren die vroeger moslim waren, maar nu Jezus volgden. En hun leven was heel erg veranderd. Ik werd helemaal blij.”*  
*R. vluchteling uit Syrië*



### Kosten voor de conferenties in 2023

Huur accommodaties	€ 24.500
Gast sprekers uit buitenland & musici	€ 4.500
Maaltijden	€ 4.000
Programma voor kinderen en tieners	€ 1.000
Organisatie, begeleiding en nazorg	€ 6.000
<b>Totale kosten</b>	<b>€ 40.000</b>

### Met uw gift kunnen we iedereen uitnodigen

De werkelijke kosten voor een conferentie zijn per deelnemer circa €130,- per persoon en €650,- voor een gezin met 3 kinderen zijn circa. Een groot deel van de mensen heeft een laag inkomen of is nog in de asielopvang. Zij kunnen slechts een klein deel van de kosten opbrengen (De verwachte inkomsten uit deelnemersgelden zijn rond de 8.000,- euro). Met uw gift kunnen wij hen toch uitnodigen.

## Uw bijdrage overmaken

- Graag ontvangen wij uw bijdrage op IBAN: NL51 INGB 0003 3110 70. BIC (SWIFT-code): INGBNL2A. Wij zijn door de belastingdienst erkend als ANBI.
- Vermeld alstublieft bij uw overmaking '**conferenties ex-moslims**'.
- Graag ontvangen we ook een melding van u per email als u een bedrag overmaakt. Bij lange namen geeft de bank namelijk onvoldoende gegevens door om te kunnen zien wie aan ons een gift overmaakt.

## Over Evangelie & Moslims

Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting die al ruim 40 jaar bestaat. In het bestuur zitten GZB & IZB (vanuit de PKN), CGK, NGK en GKV. Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor ons wil zijn als Redder en Heer. Evangelie & Moslims ondersteunt christenen met een moslimachtergrond om als deel van een christelijke gemeente Jezus te volgen en een goed getuigenis te geven naar anderen. Meer over ons en onze projecten vindt u op [www.evangelie-moslims.nl](http://www.evangelie-moslims.nl)

*Deze projectinformatie vindt u ook op  
[www.evangelie-moslims.nl/steun-ons-werk/collecte-of-actie](http://www.evangelie-moslims.nl/steun-ons-werk/collecte-of-actie)*