

HET EVANGELIE VOOR MAROKKAANSE EN TURKSSPREKENDE MEDELANDERS

Tips om je op weg te helpen

Wees vrijmoedig: Ga op bezoek want Marokkaanse en Turkse mensen voelen zich vereerd als je bij *hen* op bezoek komt. Het is dus een goed idee om contact te zoeken met de vraag of je eens op de thee mag komen! (Dat is dus anders dan in de Nederlandse cultuur waar je eerst iemand bij jou uitnodigt!)

Wees nieuwsgierig: Ga in gesprek als iemand die graag leren wil. Stel vragen, ontdek wie deze persoon is en wat hij of zij belangrijk vindt, gelooft, en heeft meegemaakt. Maak Jezus groot, maar wees bescheiden over jezelf.

Deel je leven: Het is belangrijk dat mensen merken dat ze deel mogen worden van je leven. Je daden zeggen daarbij vaak net zoveel als je woorden. Laat ze mee-eten als ze bij je op bezoek zijn, nodig ze uit als je iets viert, etc.

Deel je geloof: Nederlanders zijn vaak erg direct over tal van zaken, maar heel voorzichtig en indirect als het over geloof in God gaat. Voor moslims is het meestal andersom: spreken over God en geloofszaken is voor hen gewoon en wordt zelfs gewaardeerd. Het is daarom goed dat je vanaf het begin laat merken dat je Jezus volgt en dat je Hem wilt groot maken. Wees dus open. Ze zullen zich anders bedrogen voelen als ze pas na weken of maanden ontdekken dat Jezus en geloof voor jou belangrijk zijn. Het is daarom beter om als christen vanaf het begin open te zijn over de boodschap die we brengen.

Durf prikkelende vragen te stellen: Toen Jezus met de Samaritaanse vrouw bij de put sprak, en met Nicodemus op het dak, stelde hij open vragen. Als je mensen vragen stelt over hun geloof, mag je best ‘waarom’ vragen, of ‘wat betekent het voor jou?’ Ons spreken mag gezouten zijn.

Durf te bidden: Het is goed om te weten dat moslims vaak op zoek gaan naar Jezus naar aanleiding van een droom of visioen. Ook vinden ze het fijn als je voor hen bidt voor ziekte, zorgen, en Gods voorziening. Als je hen vraagt of je in Jezus’ naam voor hen mag bidden, zeggen ze negen van de tien keer ‘ja’.

Benut openheid: Zijn mensen als gevolg van een bepaalde gebeurtenis open om meer te weten over het evangelie, ga daar dan meteen op in. Wacht er niet weken mee. Als ze met je de Bijbel willen lezen, doe dat als het enigszins kan wekelijks. Anders dan Turken en Marokkanen in Nederland, werken nieuwe migranten meestal niet zoals wij met agenda’s en afspraken ver vooruit.

Samenkomsten: Neem moslims gerust mee naar je kerk. Daarnaast is er iedere eerste zaterdag van de maand een samenkomst voor Marokkanen in Amersfoort en zijn er tweemaandelijks samenkomsten voor Turkstaligen centraal in ons land (de eerstvolgende op 17 december in Amersfoort). Neem je collega of buurman/-vrouw daar mee naar toe, ook als zij nog geen christen zijn maar wel oprechte interesse hebben in het evangelie.

Informatie en materialen: Op de website www.evangelie-moslims.nl zijn bijbels en bijbelstudiematerialen te vinden. Focus in het begin op het nieuwe testament en lees samen bijvoorbeeld het evangelie naar Mattheüs. Tevens wijzen we op het boek: H.J. Takken, *Welkom thuis*.

Ondersteuning: Medewerkers van Evangelie & Moslims kunnen je ondersteunen bij het contact met Marokkanen en Turks sprekenden. Nodig het Marokkaanse team uit zodat ze met het programma van liederen en getuigenissen jouw gemeente kunnen inspireren.

Voor meer informatie: bel Evangelie & Moslims: 033-4659290.
info@evangelie-moslims.nl | <https://evangelie-moslims.nl>