

Het hier volgende Paasverhaal met verwerking is overgenomen uit ons



## Werkpakket voor christenvrouwen die vriendschap zoeken met moslimvrouwen

U kunt het volledige werkpakket bestellen [onze website](#)

© Evangelie & Moslims

# God maakt alles nieuw.

## Pasen: De weg naar een nieuw leven

### A. Thema / Bijbelgedeelten

Bijbelgedeelten: Jesaja 53:7 en Lukas 22:14-20

Paaseieren en bloembollen vertellen over nieuw leven: het voorjaar komt eraan. Het paasfeest vertelt over echt nieuw leven: Jezus die de dood overwon.

### B. Voorbereiding en hulpmiddelen

-Koop wat paaseieren en neem een bakje mee om ze in te leggen.

-Koopbloembollen in een bakje die net begonnen zijn te bloeien. Je kunt er ook meerdere kopen om aan de vrouwen mee te geven.

-Zorg dat je een aantal DVD's van het leven van Jezus in diverse talen beschikbaar hebt of dat je vrouwen kunt laten weten waar ze de film in hun eigen taal kunnen vinden op hun telefoon: <https://www.jesusfilm.org/watch/jesus.html/english.html> (zie de language list voor andere talen).

-Zorg voor een laptop, beamer en een voldoende groot projectiescherm (of witte muur. Neem de CD-ROM van de werkmap mee om de powerpointpresentatie af te spelen of projecteer je eigen presentatie.

### C. Achtergrondinformatie Bijbelgedeelte in relatie tot islam en cultuur

Moslimvrouwen komen in Nederland op allerlei manieren in aanraking met Pasen. Toch weten nog veel moslimvrouwen niet precies wat de Bijbel over de dood en opstanding van Jezus zegt en hoe en wat christenen met Pasen vieren. We hopen dat ze geïnteresseerd raken in het verhaal van Pasen en de betekenis ervan zullen ontdekken.

#### **Moslims geloven niet dat Jezus is gekruisigd en opgestaan.**

Ze denken dat het een misverstand is van ons en dat het iemand anders is geweest die gekruisigd werd. Volgens de islam is Jezus opgevaren naar de hemel toen ze Hem wilden kruisigen.

In Soera 4:157 en 158 wordt de kruisiging van Jezus ontkend:

*"...en wegens hun zeggen: "Wij hebben de Masieh Isa, de zoon van Marjam, Gods gezant gedood." Zij hebben hem niet gedood en zij hebben hem niet gekruisigd, maar het werd hun gesuggereerd. Zij die het daarover oneens zijn, verkeren erover in twijfel. Zij hebben er, behalve het afgaan op vermoedens, geen kennis van; zij hebben hem vast en zeker niet gedood. (158) Echter God heeft Hem tot zich omhoog gebracht. God is machtig en wijs."*

Los van bovenstaande verklaring zijn lijden, kruisdragen en het jezelf opofferen voor de schuld van een ander, geen thema's die we bij Mohammed tegenkomen. Volgens veel moslims laat God zijn boodschappers vroeg of laat de overwinning behalen. Dat een profeet zo schandelijk aan het kruis

het onderspit moet delven, is onmogelijk voor hen. Dat zou betekenen dat Gods macht niet groot genoeg is om dat te voorkomen.

Dat de Joden en Romeinen Jezus *wilden* doden wordt door moslims niet betwijfeld, evenmin het feit dat ze dachten dat ze het gedaan hebben. Ook benadrukken veel moslims dat Jezus veel te lijden had onder de druk van Farizeeën ten gevolge van zijn leer.

Sommige moslims (bijvoorbeeld de Ahmaddijja's) ontkennen niet dat Jezus is gekruisigd, maar stellen dat Hij schijndood was en in het graf weer bijkwam en naar India ging. Andere moslims zijn soms bereid minder stellig de kruisiging van Jezus af te wijzen. Meestal benadrukken ze daarbij de morele betekenis:

- het positieve voorbeeld van Jezus: zonder klagen of schelden en de mensen vergevend, ter navolging,
- het negatieve voorbeeld van de joden: hun vreselijke goddeloosheid is een waarschuwing voor ons.

Dat Jezus stierf en uit de dood is opgestaan om onze zonde te dragen en ons te verzoenen met God, wordt door alle moslims afgewezen. Dit is het grote verschil tussen het christelijke geloof en de islam.

Over de opstanding staat niets in de Koran. Het staat voor moslims vast dat dit niet kan hebben plaatsgevonden, omdat Jezus niet is gekruisigd, in ieder geval niet aan het kruis is gestorven. Jezus is volgens moslims door God opgenomen in één van de hemelen, dichtbij God en zal, zo zeggen velen, aan het eind der tijden terugkomen om de islam te vestigen op de hele aarde. Men verwacht dus wel de wederkomst van Jezus, maar geeft daar een andere betekenis aan.

Wanneer moslimvrouwen reageren en de kruisiging ontkennen, zijn drie dingen belangrijk:

- Laat merken dat je zelf niet twijfelt aan dit historische feit.

- Focus liever op de vraag waarom we het allemaal (ook wijzelf!) zo moeilijk vinden dit te aanvaarden. Het confronteert ons ermee dat we God helemaal niet zoeken en dat God zelf iets moet doen om onze zonde en schande weg te nemen om de relatie met Hem weer goed te maken. Onszelf met iemand verzoenen is altijd een pijnlijk proces. Daarom ontkennen mensen vaak ook wat er aan kwaad is gebeurd, dat mag niet hardop worden gezegd (vooral niet in een cultuur waar eer belangrijk is).

- Benadruk: Jezus is niet in de dood gebleven, Hij heeft de dood overwonnen.

Het geloof in de lichamelijke opstanding is uniek voor het christelijke geloof. Moslims geloven zeker wel in de opstanding op de laatste dag, de oordeelsdag. Maar het is onduidelijk wat gelovigen zich moeten voorstellen bij 'de tuin' of het paradijs waar ze op hopen. Het is niet op aarde. Net als in veel Aziatische godsdiensten is het lichamelijke bestaan op deze aarde maar iets tijdelijks, een testperiode. Het eigenlijke leven is na de dood in het paradijs.

Sommige christenen denken hetzelfde en praten over 'naar de hemel gaan'. Dat is geen Bijbelse gedachte. Zeker niet wanneer we daar een fysieke plaats buiten de aarde mee bedoelen. De hemel is in de Bijbel de realiteit van Gods heerschappij die vanwege de zonde op aarde niet goed zichtbaar is. De belofte is dat als God met de terugkeer van Jezus alles goed maakt, de hemel weer met de aarde verenigd is, omdat God weer in ons midden woont (Openbaring 21). Jezus grijpt daar al op vooruit: Hij is lichamelijk opgestaan. Zijn oude lichaam

is veranderd in een nieuw lichaam dat nog steeds fysiek tastbaar is, maar tegelijk niet meer precies hetzelfde is als zijn oude lichaam. Iets van de glorie van God en de tegenwoordigheid van God is er aan te zien. Het was voor de leerlingen een geweldige opwinding dat God op deze manier laat zien dat Hij deze schepping vernieuwt.

#### **D. Suggesties voor de introductie op het thema**

- Zet een bakje op tafel met wat paaseieren en een potje met bloembollen die net begonnen zijn met bloeien. Stel de vraag: 'Waarom doet dit jullie denken? Waarom zien wij dit nu zo vaak in de winkels?'

-Paaseieren en bloembollen vertellen over nieuw leven: het voorjaar komt eraan. Na de lange koude, grijze winter waarin alles er zo 'doods' uit zag, komt nu weer nieuw leven. Dat herinnert ons aan God's trouw. In de Bijbel / het Woord van God / de Indjiel lees je niet over paaseieren of bloembollen, maar je leest er wel over nieuw leven. Over de overwinning van Jezus over de dood. Dat vieren we met het paasfeest.

#### **E. Presentatie van de boodschap**



*De volgende powerpointpresentatie staat op de CD-ROM van het werkpakket die je krijgt als je het pakket aanschaft. Er is geen tekst bij ingesproken. Je moet zelf tijdens de vertoning de tekst bij iedere dia vertellen. Doe dat bij voorkeur uit je hoofd nadat je je hebt voorbereid. Je kunt natuurlijk ook zelf een powerpoint maken met behulp van dit voorbeeld.*



*In het begin schiep God hemel en aarde*



*God maakte aan het begin alles goed. Er was vrede en geluk. Gods was er, met zijn Geest en met zijn Woord.*



*Het was goed tussen God en mensen en tussen mensen onderling. Er was vrede.*



*Maar de mens luisterde naar de leugenaar, de satan/sjaitaan, die hen misleidde. Ze verbraken de relatie met God en gingen hun eigen weg. Er kwam vijandschap en scheiding tussen mensen en God en tussen mensen onder elkaar.*



*De schaduw van de dood ligt nu over heel ons leven. Er is geen plaats en geen tijd zonder moeite en verdriet.*



*Het leven is vol moeite geworden. Zo als op dit plaatje met veel stenen op de weg. Je kunt er niet makkelijk overheen lopen.*



God gaf ook een belofte dat iemand de macht van de slang, de leugen, de macht van zonde en dood zou overwinnen en ons leven zou bevrijden van de dood.



God leerde Abraham (Ibrahiem) en Mozes (Moesa) de betekenis van een lam dat geofferd moest worden. God leerde hen dat Hij een lam voor hen liet sterven, zodat zij mochten leven. De profeet *Jesaja* zegt dat er iemand zal komen die het kwaad van mensen zal dragen als een Lam van God:(53:7) *“Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij werd als een lam naar de slachtbank geleid: zoals een schaap onder het scheren geen geluid maakt, stond Hij zwijgend voor degenen die Hem veroordeelden.*



Toen Jezus op aarde kwam, zei de profeet Johannes de Doper (Jahya) over hem: ‘Kijk het Lam van God dat de zonden van de wereld wegdraagt.’ Jezus ging naar Jeruzalem toen het Paasfeest werd gevierd. Dat was het feest waarop de Joodse mensen een lam slachten zoals Mozes (Moesa) hen geleerd had.



Tijdens een speciale maaltijd aten ze van dat lam en dronken ze druivensap. Jezus wist dat Hij tijdens dit feest gekruisigd zou worden. Dat was het slechte plan van mensen, maar God heeft altijd een groter plan. Hij had het tegen zijn leerlingen gezegd, dat Hij gekruisigd zou worden als het Lam van God, maar na drie dagen zou opstaan. De leerlingen hadden het niet geaccepteerd. Ze waren boos geworden en hadden tegen Jezus gezegd: Dat kan nooit de wil van God zijn. Tijdens de maaltijd gaf Jezus het brood en de druivensap aan zijn leerlingen en zei: “Ik heb er erg naar verlangd om die feest met jullie te vieren. Dit brood is mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt. Deze druivensap is mijn bloed, het bloed van een nieuw verbond met God, dat Ik geef tot vergeving van jullie zonden. (Lukas 22:14-20)

De leerlingen van Jezus begrepen nog niet goed wat Hij bedoelde. Het was heel mooi en diep wat Jezus zei. Ze proefden zijn liefde en vergeving, maar ze waren ook bang.



Jezus werd gevangen genomen om gekruisigd te worden door de mensen die boos waren over wat Hij over God vertelde. Hij verzette zich niet, net zoals het schaap waarover de profeet Jesaja gesproken had. De leerlingen dachten dat het plan van God met Jezus helemaal fout liep.



Toen Jezus aan het kruis hing zei Hij tegen zijn Vader: Vergeef de mensen die mij kruisigen, want ze weten niet wat ze doen. Toen Hij stierf zei Hij: Het is volbracht (Ik heb gedaan waarvoor Ik gekomen was). De vrouwen die Jezus gevolgd hadden, huilden toen Hij gevangen werd genomen en werd gekruisigd en ze huilden toen Hij werd begraven. Ze dachten dat alles nu verloren was. Ze waren vergeten dat Jezus gezegd had dat het plan van God juist was dat Hij voor hen op deze manier de weg naar het nieuwe leven zou openen.



Na het feest gaan de vrouwen verdrietig naar het graf om Jezus de laatste eer te bewijzen. Maar als ze bij het graf komen is de steen van de opening weggerold. Ze zien twee engelen in blinkende kleden bij de opening en ze schrikken.

De engelen vertellen hen dat Jezus is opgestaan zoals Hij van te voren had gezegd.





De vrouwen rennen terug naar de anderen om het nieuws te vertellen.



Maria blijft in de tuin bij het graf. Ze huilt nog steeds. Ze kan het niet geloven dat Jezus is opgestaan en denkt dat mensen Hem hebben geroofd.

Ze ziet een gestalte achter zich en denkt dat het de tuinman is.



Dan hoort ze een stem achter haar die zegt: 'Maria'.

Ze herkent de stem van Jezus, de stem van haar Heer. Hij leeft. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is de weg naar het leven. Ze knielt aan zijn voeten.



Misschien voel jij dat je leven geen hoop heeft, je ziet geen toekomst. Denk dan hoe Jezus opgesloten was in het graf. Toch is Hij opgestaan:

-De steen voor de graf waarin Jezus lag is weggerold.

-Jezus is opgestaan.

-Hij heeft de dood en de macht van zonde in ons leven overwonnen

Daarom kunnen wij in vrijheid leven met God.



In ons leven is er soms veel duisternis en pijn en missen we hoop voor de toekomst.

Jezus heeft gezegd dat Hij zichzelf voor ons gegeven heeft als de weg naar het leven.

Luister naar zijn woorden, ze zijn het voedsel voor je leven, de weg naar een nieuw leven.

## **F. Verwerkingsmogelijkheden**

1. Een gezamenlijke paasmaaltijd. Dit kan prima als een uitgebreide brunch in de vorm van een buffet. Misschien kun je iets halen bij een Turkse of Marokkaanse bakker. Zorg in ieder geval dat je geen varkensvlees gebruikt. Heet de vrouwen welkom, vertel de introductie met de paaseieren en bloembollen (zie D). Na de hoofdmaaltijd presenteer je de powerpoint. Vervolgens is er bij thee met zoetheid (chocolade, baklava, Marokkaanse koekjes) ruimte voor nagesprek.
2. Maak samen met de vrouwen voor ieder een mooi versierd bakje met bloembollen. Als ze er thuis zien dat de bollen uitkomen kunnen ze nadenken over de belofte van nieuw leven die God geeft.

## **G. Suggesties voor nazorg en gesprek**

Het thema van de kruisiging en opstanding van Jezus kan veel verzet oproepen bij moslimvrouwen. Toon begrip voor hun onbegrip. De leerlingen van Jezus protesteerden immers ook heftig toen Jezus vertelde dat Hij gekruisigd zou worden. In zulke gevallen kun je verwijzen naar het beeld van het offerlam dat ze vanuit het offerfeest kennen. Bij het offerfeest herdenken ze dat God bij Abraham een lam gaf in de plaats van zijn zoon als offer: God heeft zelf voorzien!

Vragen voor het gesprek:

1. Hoe merk je de gevolgen van de zonde in deze wereld/ in je eigen leven?
2. Wat is volgens jou het belangrijkste waarom Jezus naar de aarde kwam?
3. Wat vind je ervan dat vrouwen de eerste getuigen waren dat Jezus uit de dood opgestaan was?
4. Welke relatie heb je met God? Wat verandert er wanneer je vertrouwt op de dood en opstanding van Jezus als de verlossing van de macht van de zonde? Zou je dat willen?