

Waarom een maand van bezinning als kerkelijke gemeente?

Moslims vormen wereldwijd met ruim 1 miljard aanhangers de grootste groep niet-christenen. De islam heeft veel met het christelijke geloof te maken. In veel opzichten kun je zelfs zeggen dat het er een reactie op is. Helaas moet je ook zeggen dat de islam een afwijzing van de kern van het christelijke geloof inhoudt. Moslims ontkennen dat Jezus Redder en Heer van deze wereld is en wijzen de Bijbel af als betrouwbare openbaring van God.

Dat vraagt om een antwoord en een hartelijke uitnodiging van de christelijke gemeente aan moslims om Jezus zo te leren kennen. In woorden en daden getuige zijn van Jezus is immers een opdracht die Jezus ons zelf meegegeven heeft (Mattheüs 28:18-20, Marcus 16:15-20, Lukas 24:44-49, Johannes 20:19-23). Lang heeft de kerk het getuigenis naar moslims verwaarloosd, maar met name de laatste decennia zijn er veel moslims tot geloof gekomen in Jezus Christus.

Zou dat ook in uw omgeving kunnen gebeuren? Hoe ga je in de wijk, op school, op het werk, zó met moslims om dat je een goed getuige bent van Jezus Christus? Volgens ons heeft dat te maken met:

- respectvol omgaan met moslims als onze naasten,
- een verlangen om moslims 'bij Jezus te brengen' en gastvrijheid als christelijke gemeenschap,
- kennis van de islam en de verschillen met het christelijke geloof,
- kennis van de culturele en maatschappelijke achtergrond van moslims in Nederland,
- geschikte lectuur en werkvormen om met moslims in gesprek te komen over het evangelie.

Met het werkpakket Gemeente-zijn temidden van moslims geven we u materiaal en suggesties in handen om een maand lang als gemeente hieraan te werken. Tijdens een themadienst (een zgn. islam-zondag), bij jeugdwerk en catechese, op gemeentekringen, tijdens een thema-avond, door missionaire activiteiten en wellicht via een cursus.

De islamitische vastenmaand Ramadan kan een geschikte periode zijn om er als gemeente mee bezig te zijn. Moslims komen dan vaak in het nieuws en nodigen soms ook christenen/kerken uit voor zgn. iftar-maaltijden. Dat is een logische aanleiding voor bezinning vanuit de christelijke gemeente. Bovendien is er wereldwijd een gewoonte ontstaan onder christenen om tijdens deze maand voor moslims te bidden. Daarvoor wordt zelfs in veel talen een '30 Dagen Moslim Gebedsfocus' uitgebracht met suggesties voor gebed. Een andere geschikte periode om met het thema bezig te zijn, is de maand van de haddj (bedevaart) van moslims. Maar deze islamitische maanden passen niet altijd goed in het kerkelijke jaar en hoeven niet noodzakelijk gevolgd te worden.

Niets bijzonders. Een werkpakket voor een maand van bezinning over het omgaan met moslims en de uitdaging van de islam? Het lijkt misschien buitenissig en nieuw, maar eigenlijk is er niets bijzonders aan. Al twintig eeuwen lang hebben we als kerk de roeping om getuige van Jezus te zijn in de wereld. Altijd had de kerk daarbij te maken met andere godsdiensten, mensen die vol overtuiging iets anders geloofden. Christenen hadden daarbij elkaars steun en bemoediging nodig, dat zien we al in het boek Handelingen in de Bijbel. Vandaag willen wij u graag steunen en bemoedigen voor de omgang met moslims!..