

Insjallah On-Site

Gods wil met het oog op moslims

Een cursus voor christenen
over het omgaan met moslims.

Een cursus in je eigen gemeente

Insjallah

De bekende Arabische uitdrukking Insjallah wordt te pas en te onpas gebruikt in de Arabische wereld. Letterlijk betekent het 'als God het wil'.

Wat wil God vandaag met het oog op moslims? Daarover is vandaag in de samenleving veel verdeeldheid en soms ook in de kerk. Het vreselijke geweld van moslimterroristen dwingt ons erover na te denken hoe we als kerk de brug slaan naar de moslimgemeenschap en wat we met hen te delen hebben.

Deze basiscursus helpt je het geloof en de leefwijze van moslims te begrijpen en te leren hoe je het evangelie in woorden en daden kunt delen en wat de ervaring is van hen die tot geloof kwamen.

De cursus kan worden aangevraagd door plaatselijke kerken.

Voor wie is de cursus?

De cursus is bedoeld voor christenen. We verwachten van cursisten dat zij het verlangen hebben om in woord en daad getuige van Jezus te zijn naar moslims. De cursus is gericht op 'gewone' gemeenteleden en veronderstelt geen voorkennis van de islam.

Opbouw van de cursus

De cursus bestaat uit 6 of 7 avonden. De extra avond is afhankelijk van de plaatselijke situatie en de grootte van de groep. Zo mogelijk lopen de cursisten in de cursusperiode mee met een plaatselijk missionair project waarbij ze kennismaken met moslims.

Avond 1 - Wat vraagt God van mij? Wat vragen we van moslims?

In dit blokje maken we kennis met elkaar en ontdekken we ook voor onszelf waar we staan. Bij welke benadering van moslims voelen we ons het meest thuis? Waar krijgen we gaven voor? Er zijn in Nederland enkele duizenden moslims tot geloof gekomen in Jezus Christus als hun Redder en Heer. Ze zijn gedoopt in een gemeente ergens in ons land. Sommigen zullen dan denken: Wat doen we moslims aan? Brengen we hen niet in hele grote problemen als ze zich zouden laten dopen? Is het wel nodig? Is het de moeite waard? Iemand die zelf van moslim christen werd, vertelt hoe Hij Jezus leerde kennen: wat het 'kostte' en wat het 'opleverde'.

Avond 2 - Hoe leg ik contact met moslims? - Een kennismaking met de islam.

Hoe leg je contact met moslims op een manier dat er wat vertrouwen groeit en je echt met elkaar in gesprek kunt komen. De eerste stap is vaak niet eenvoudig. We bespreken samen de verschillende situaties van werk, school en buurt. Wat zijn de cultuurverschillen, hoe ga je daar mee om en welke valkuilen kun je proberen te ontwijken? Als er eenmaal contact is kom je vaak in aanraking met allerlei andere familieleden. Waar moet je dan op letten en wat zijn de spelregels bij een bezoek aan hen?

Regelmatig hoor je moslims zeggen dat Adam de eerste moslim was. Volgens ons kunnen we niet anders constateren dan dat de islam met Mohammed is begonnen. Over zijn optreden zijn vandaag veel vragen, zowel onder moslims als onder niet-moslims. Behalve naar zijn levensloop, kijken we naar de godsdienst die daaruit is ontstaan. Moslims zelf vatten de islam vaak samen met 5 zuilen (plichten) en 6 geloofsregels. Daarvan krijg je een kort overzicht.

Avond 3 - Kennismaking met Koran en Hadieth - Bijbeluitleg aan moslims.

Buitenstaanders denken vaak: 'Wat de Bijbel is voor christenen, is de Koran voor moslims'. De Koran krijgt bij moslims echter een positie die in het christelijke geloof alleen Jezus krijgt. We ontdekken hoe moslims de Koran zien en hoe ze ermee omgaan. We lezen er zelf wat uit en leren iets over de opbouw. Niet alle geloofsregels komen trouwens uit de Koran. Er zijn nog de Hadieth, traditieverzamelingen.

Moslims kijken op een heel andere manier naar de Bijbel dan christenen. Soms denken ze dat de Bijbel alleen het gedeelte is wat wij Nieuwe Testament noemen. Ook vinden ze het moeilijk om te begrijpen dat er meerdere evangeliën zijn. In dit blokje staan we stil bij de vraag hoe we kunnen uitleggen hoe de Bijbel is opgebouwd en wat de boodschap van de Bijbel is. We laten iets zien van de middelen en methoden die je kunt gebruiken voor Bijbelstudie.

Avond 4: Moskeebezoek in een plaatselijke moskee

Doel van dit bezoek is om van moslims zelf te horen hoe ze hun geloof verwoorden, hoe het leven van de moskeegemeenschap is en hoe ze tegen het christelijke geloof en de christelijke gemeenschap aankijken. Tevens kan deze ontmoeting het begin zijn van frequenter contact tussen een kerk en een moskee op een manier waarbij de christelijke identiteit open en uitnodigend wordt gecommuniceerd.

Avond 5 - Hoe vertellen we moslims wie Jezus voor ons is?

Jezus wordt in de Koran genoemd met de naam 'Isa al Masieh of 'Isa ibn Marjam. Moslims zien Jezus als een profeet van de islam. Hij zou op hoofdlijnen met dezelfde boodschap zijn gekomen als Mohammed. Moslims erkennen dat Jezus geboren is bij de maagd Maria en grote wonderen heeft gedaan. In dit blok leren we wat er over Jezus in de Koran staat en met welke verhalen over Jezus moslims vertrouwd zijn.

De islam theologie verzet zich heel nadrukkelijk tegen de belijdenis van het Nieuwe Testament over Jezus. Dat lijkt bij de kern van het islamitische geloof te horen. Moslims protesteren heftig tegen de drieëenheid. Moslims ontkennen ook dat Jezus is gekruisigd. Ter onderbouwing van die visie beweren moslims dat de Bijbel vervalst is. Heeft het zin om te getuigen van Jezus en hoe doen we dat dan?

Optie extra cursusavond: In gesprek met moslims

Voor deze cursusavond worden moslims uit de omgeving uitgenodigd om met de groep in gesprek te gaan over de kern van het geloof in God. Het kunnen vertegenwoordigers zijn van de moskee, als een voorzetting van het gesprek tijdens het moskeebezoek. Het kunnen moslims zijn waarmee cursisten via werk of buurt contact hebben. Het kunnen ook relaties zijn van Evangelie & Moslims. Vooraf wordt met de plaatselijke kerk(en) gekeken of deze optie haalbaar is.

Avond 6 - Leefregels voor moslims en de navolging van Jezus

De sjarie'a is niet vastgelegd in één boek dat voor alle moslims geldt. De Nurcular-beweging in Turkije bijvoorbeeld heeft heel andere opvattingen over hoe de wil van God moet worden nageleefd dan de leiders van ISIS. Er zijn meer dan vijf verschillende wetsscholen in de moslimwereld die ieder hun eigen conclusies trekken uit de Koran en de islamitische tradities. De meeste moslims zijn geen wetsgeleerden, zij volgen eenvoudigweg de leefregels van hun eigen familie en groep. Een christen van moslimachtergrond vertelt ons hoe zij vroeger met die regels omging en geeft ons tips hoe wij er mee omgaan als we contact hebben met moslims en met hen die tot geloof zijn gekomen.

Insjallah – wat vraagt God van mij met het oog op moslims?

Tijdens de cursus hebben we stilgestaan bij de uitdaging van moslims om ons heen. Heb je zelf helder gekregen wat God van jou vraagt met het oog op moslims? Wat is de volgende stap voor jou? Wat vraag je van anderen en van je gemeente daarbij?

Hoe komt de cursus in uw gemeente?

Wanneer er tenminste 12 deelnemers zijn, is Evangelie & Moslims bereid de cursus in uw gemeente te verzorgen. Daarbij verwachten we van de gemeente die ons uitnodigt kosteloos een ruimte (met presentatiescherm of witte wand) en koffie en thee ter beschikking stelt.

Tevens verwachten we van de uitnodigende gemeente dat zij zelf vooraf cursisten werft in de gemeente. Daarvoor levert Evangelie & Moslims digitale flyers, dia's en persberichten. Indien er geen grote aantallen cursisten uit de eigen gemeente verwacht worden, werft Evangelie & Moslims samen met de uitnodigende gemeente ook via de andere kerken in de omgeving cursisten.

Sommige gemeenten kiezen ervoor met ons een bedrag af te spreken waarmee zij de cursus in één keer aan ons vergoeden en vervolgens geen of lagere prijzen aan gemeenteleden vragen om hen te stimuleren om aan de cursus deel te nemen.

Vooraf spreekt Evangelie & Moslims met de vertegenwoordigers van de gemeente af hoe de cursus verbonden kan worden met het missionaire werk van de gemeente. Dit wordt zoveel mogelijk meegenomen in de cursus. Daarbij biedt Evangelie & Moslims tevens materiaal voor gemeentekringen en catechese/jeugdwerk.

De kosten voor deelname aan de cursus zijn:
€60,- pp en voor echtparen €95,- incl. cursusmap

Achtergrondinformatie

Op de eerste cursusdag ontvangen de cursisten een cursusmap.

Voor wie meer wil lezen adviseren wij het boek van Colin Chapman *Kruis en halve maan*. Het is voor €18,50 te koop bij Evangelie & Moslims. Daarnaast zijn er diverse boeken over deelonderwerpen waarmee Evangelie & Moslims via een boekentafel de cursisten laat kennismaken.

Evangelie & Moslims is een interkerkelijke stichting die is opgericht om via de plaatselijke kerken te bouwen aan respectvolle relaties met moslimmedelanders. Een beweging van christenen die in de ontmoeting met moslims in woorden en daden willen laten zien dat Jezus Christus het waard is om geëerd en gediend te worden als Redder en Heer.

www.evangelie-moslims.nl

info@evangelie-moslims.nl

Tel. 033-4659290

